



Beste donateurs en andere belangstellenden.

Graag laten wij weer van ons horen met deze nieuwsbrief.

De financiële situatie van onze springlevende organisatie is flink verbeterd door een tijdelijke onderbreking van de opname van nieuwe kinderen. Door deze verbetering kunnen we in 2017 gelukkig weer kinderen van de wachtlijst in ons programma opnemen. In het hoofdstukje Financiën wordt er nader op ingegaan. Onlangs is ons **Jaarverslag 2016** verschenen. Het wordt binnenkort op de website gepubliceerd. Daarin staat o.a. een uitgebreid financieel overzicht van onze penningmeester.

Wij brengen twee verhalen van onze studenten. Het zijn uitstekende voorbeelden van jonge intelligente en ambitieuze mensen die zonder Mambo Poa wellicht niet zover gekomen zouden zijn.

Messay Seifu Tefera (1983), oorspronkelijk gids in Ethiopië, kon dankzij Mambo Poa een rechtenstudie doen en studeerde af 2012. In onderstaande bijdrage van zijn hand vertelt hij hoe het hem sinds die tijd vergaan is. In de vorige nieuwsbrief schreven wij over **Habtamu Teferie Mrie** (1993). Nu laten wij hem zelf aan het woord. Beiden spreken in hun stuk hun dank uit voor de ondersteuning door Mambo Poa. Wij sluiten ons daar graag bij aan!

Tot onze volgende brief in het najaar.

Jan Wolters, voorzitter.

Financiën

Voor de Stichting was 2016 een goed jaar: we zijn erin geslaagd om de problemen van 2015 te overwinnen en om te zetten in een positief eindsaldo. De kosten van de studenten lagen in 2015 hoger dan de inkomsten welke Mambo Poa uit donaties had verkregen. Hierdoor was de buffer die de stichting aanhoudt aanzienlijk geslonken. Om deze buffer weer op te bouwen werden in 2016 daarom geen nieuwe studenten in het programma opgenomen. Het resultaat van deze tijdelijke stop was dat de totale kosten van de studenten aanmerkelijk daalden, van € 62.800,- in 2015 naar € 50.400,- in 2016. Daarnaast stegen de inkomsten uit donaties in het afgelopen jaar met € 1000,- naar een totaal van bijna € 59.000,-. Het doel om weer een verantwoorde buffer te verkrijgen werd hiermee in ruime mate bereikt. Door de ruime buffer en mede doordat er in 2016 een aantal studenten afgestudeerd is kan Mambo Poa in 2017 het budget van alle studenten aanpassen aan de hoge inflatie in Ethiopië en bovendien een aantal nieuwe studenten opnemen. De overhead kosten van de stichting bleven net zoals in de voorafgaande jaren overigens erg laag: **1,46%** van de totale uitgaven.



Het verhaal van Messay Seifu

My name is Messay Seifu, I am a member of the Benna tribe, located in the mountainous region of the Omo Valley close to the administrative centre of Jinka. I was born in Key Afer - official town of Benna Tsemay Wereda - on the 20th of October 1983 according to the Gregorian calendar. But for many years I had no notions of ages as it is not our culture to know about dates and years I attended Primary School in my hometown and went to High School in Jinka. This is where I met someone of the Mambo Poa foundation while he was traveling in Ethiopia. He introduced me to Daniel and I traveled for the first time in my life to Addis Abeba for a meeting to discuss the possibilities. According to my school results I was

allowed to register to Unity College and I chose for the Department of Law; it was my dream to help the people of my tribe in their fights against the people who want to take over our land.

I graduated after three years and went back to my homeland. I started to work at the Court in Jinka with a great expectation. This expectation was soon over. As the reality was quite different from my expectations: I had to follow the rules coming from the authorities and I could not do much for my own people and I got quite depressed about the reality. Did I study with such an enthusiasm to become a puppet ?

I left and Daniel helped me -privately- to survive and he taught me to be a guide. And now I have started my own -small - company in tourism business. It is called 'Zani', it is the name of the grass growing in our mountains. We use this grass to make appointments, we don't have calendars, each knot on the grass means one night - very helpful! I still work sometimes with Daniel and his company.

Let me finish now and I want to thank the donors of Mambo Poa from the bottom of my heart. My study did not help me to get a job but it helped me a lot to become a man and to know more about this world than my fellow tribesmen. Thanks to Mambo Poa.

Messay



Habtamu met zijn broertje Bruk en zusje Fasika

Het verhaal van Habtamu Teferie Mrie

My name is Habtamu Teferie Mrie. I was born in 1993 and grew up in Abune Yusuf until my 15th. Abune Yusuf is a small village, 64 km from the town of Lalibela. In Lalibela I attended secondary education and Hotel Management Vocational College. Thanks to Mambo Poa I am living and studying nowadays in Addis Ababa. Here I finished level IV advanced degree at CTTI. At the same time I studied Tour Guiding Service up to and including level III in diploma program at Lion Ethiopia Hotel and Tourism College. Currently I am studying German language in Goethe Institute. It is my ambition to guide German visitors to Ethiopia in the near future. It may take some time because it is one of the hardest languages for Ethiopian natives, compared with other languages.

In September 2015 I have moved my little brother Bruk (9) and sister Fasika (11) from Abune Yusuf to Lalibela. Recently they also became a member of the Mambo Poa program. Both they are grade 2 students and have very high rank. They are living together in a room with a family in Lalibela. An elder daughter of the family is taking care of the kiddies.

I have no words to thank our sponsors of Mambo Poa foundation. It's so much more than that I have ever expected and dreamed of for my future and the future of my siblings. God be with you wherever you are going! With lots of love,

Habtamu



Bruk en Fasika, bezig met hun huiswerk

Tot slot

Onze website, met o.a. de studievoortgang van onze studenten, wordt voortdurend vernieuwd en verbeterd. Jullie zullen er binnenkort, behalve ons Jaarverslag, bijvoorbeeld ook *Bruk en Fasika* uit bovenstaande verhaal kunnen vinden. Neem eens een kijkje!

Verandering van e-mailadres graag aan ons doorgeven via info@mambopoa.nl