



STICHTING MAMBOPOA

Helpt kinderen in Afrika naar school



Nieuwsbrief no 16, november 2016

Beste donateurs en andere belangstellenden,

In deze nieuwsbrief informeren we jullie weer over de stand van zaken bij Mambo Poa.

Het behoeft geen betoog dat de situatie in Ethiopië onze grote aandacht heeft. Wij worden voortdurend geïnformeerd door Daniel Dieraert, onze man ter plaatse. Ook Henk Loijenga, een van onze bestuursleden, houdt ons op de hoogte. Hij is regelmatig in Ethiopië. Je leest een uitgebreid verslag, het hoofdbestanddeel van deze brief.

Vast onderdeel is de informatie over de studievoortgang, of het afstuderen, van studenten. Je treft een berichtje aan over twee van hen.

Nog steeds is er behoefte aan laptops. We herhalen de oproep.

Rest mij om jullie als donateurs veel dank te zeggen voor jullie voortdurende en onmisbare steun.

Jan Wolters, voorzitter

DE SITUATIE IN ETHIOPIË

Zoals jullie al via de media hebben kunnen vernemen is het de afgelopen maanden erg onrustig geweest in Ethiopië. Bedrijven werden in brand gestoken, wegen werden geblokkeerd, winkels bleven gesloten – het openbare leven was sterk ontwricht. We hebben veel mails van donateurs ontvangen die zich ongerust maakten en wilden weten hoe het met de studenten, die zij vaak persoonlijk kennen, ging.

Daarom willen we jullie in deze Nieuwsbrief informeren over de huidige toestand in Ethiopië. Daniel woont al jaren in Addis Abeba en heeft zodoende informatie uit de eerste hand, zonder vertekening door de verschillende media. Hij geeft het volgende beeld van de ontwikkelingen in Ethiopië:



In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen studenten in Addis Abeba en Mekele in opstand tegen de communistische regering. Na jaren van gewapende strijd en met hulp van de Verenigde Staten werden de communisten uiteindelijk verslagen. Er werd een federatieve staat opgericht waarin iedere bevolkingsgroep vertegenwoordigd zou worden. Zo werd de FDRE gesticht: de Federal Democratic Republic of Ethiopia. Ethiopië werd een land met 10 deelstaten, elk met hun eigen hoofdstad, regering, parlement en taal. In Addis Abeba zetelde de centrale regering en het landsparlement, welke beslissingen zouden nemen over zaken van landsbelang: buitenlandse politiek, financiën, defensie en dergelijke. In de grondwet werd vastgelegd dat elke deelstaat onafhankelijk mocht worden als de inwoners van deze staat hier voor kozen. De inwoners van Eritrea kozen voor onafhankelijkheid. Een paar jaar later ontstonden er problemen toen de Eritreeërs de Birr (de munteenheid van Ethiopië) vervingen door hun eigen munt. Binnen een paar maanden verslechterde de verhoudingen en in mei 1998 begon een oorlog die

twee jaar duurde. Na lange onderhandelingen werd Eritrea een aparte staat met eigen munteenheid. Het uittreden van Eritrea uit de federatie werd in de rest van Ethiopië als nederlaag ervaren en zette de verhouding tussen de centrale regering en de verschillende bevolkingsgroepen onder druk.

Dit laatste is belangrijk om de gebeurtenissen van de afgelopen maanden in de juiste context te plaatsen. In november 2015 presenteerde het Gewest Addis Abeba zijn Masterplan voor Addis Abeba voor de periode 2020-2030. De stad moet groter worden (van 5 naar 10 miljoen mensen) en heeft daarom meer grond nodig. Het omliggende land behoort toe aan boeren van het Oromo volk. Er werd niet met de Oromo boeren overlegd over de nieuwe bestemming van hun land en bovendien zouden zij geen schadeloosstelling krijgen. De boeren protesteerden hier tegen. Het leger werd ingezet om de orde te herstellen, maar dit leidde juist tot meer protesten, nu van het gehele Oromo volk (35% van de bevolking van Ethiopië). Uiteindelijk besloot de regering om het Oromo volk te betrekken bij het vaststellen van het Masterplan en de rust keerde terug. In maart 2016 wilde de staat Tigray (6% van de bevolking) een grensdorp van de staat Amhara (27% van de bevolking) inlijven. De Amhara's uit Gondar en Bahir Dar kwamen hier tegen in verzet: huizen, winkels en auto's werden in brand gestoken. Buitenlandse bedrijven moesten het eveneens ontgelden, zoals te zien was op televisie werden ook Nederlandse bloemenkwekerijen slachtoffer van deze volkswoede. Mensen

blokkeerden alle wegen naar Addis Abeba met als consequentie dat voedsel niet meer naar de stad getransporteerd kon worden. De prijzen schoten omhoog. De noodtoestand werd door de regering afgekondigd.

Mambo Pao heeft het volgende gedaan om in deze lastige tijden te helpen: Het bedrag voor levensmiddelen is in verband met sterk gestegen prijzen voor alle studenten met € 10,- per maand verhoogd. Het is een hele tijd onduidelijk geweest wanneer de scholen weer zouden beginnen. Daarom werd besloten om in september geen automatische overschrijving te maken naar de studenten. Zij werden uitgenodigd om bij Daniel op zijn kantoor te komen om hun situatie te bespreken: wel of geen school op het moment, veranderingen in de privésfeer door de problemen in het land, etc.? Inmiddels zijn alle scholen weer van start gegaan.

Er is een intensieve mailwisseling geweest tussen enkele verontruste donateurs en Daniel, omdat veel mensen zich – begrijpelijk – zorgen maakten over de kinderen. Er was lange tijd geen contact mogelijk met het platteland, internetverbinding is vaak nog steeds niet mogelijk.

Hoe de situatie zich verder ontwikkelt is niet te voorspellen, we zullen het met grote aandacht blijven volgen en jullie op de hoogte houden. Het lijkt of het uitroepen van de noodtoestand de gemoederen heeft gesust. Het is weer rustig in het hele land, alsof er geheel niets gebeurd is. Daniel is momenteel aan het reizen in de zogenaamd 'moeilijke gebieden' rondom Bahir Dar en Gondar en hij meldde dat er totaal niets aan de hand lijkt. Zijn toeristen en hij kunnen er veilig reizen, het is er nog nooit zo rustig geweest. Laten we hopen dat het zo blijft en de kinderen van Mambo Poa verder kunnen met datgene waarmee we hen willen helpen: studeren!

STUDENTEN

Naast het overheersende nieuws over de gebeurtenissen in Ethiopië willen we jullie toch ook over enkele studenten van de stichting berichten.



Eyerusalem Mulugeta Habbat:

Eyerusalem is in juli afgestudeerd aan de medische hogeschool in Addis Abeba waar zij de voorbije vier jaar verpleegkunde studeerde. Ze is een vriendelijk en sociaal meisje dat graag wil bijdragen aan de levenskosten van haar familie. Daarom is ze samen met Daniel reeds voor het einde van haar studie begonnen met het zoeken van een baan. Dit is echter niet makkelijk gezien haar jonge leeftijd en gebrek aan werkervaring. Tot op heden heeft ze nog geen werk, maar we hopen uiteraard dat ze snel iets vindt. Haar broer, Johannes, is nog niet klaar met zijn studie, maar zal deze kunnen afronden dankzij de hulp van een nieuwe donateur.



Habtamu Teferi Mrie:

Het is niet makkelijk om een student te zijn in Ethiopië. Dat heeft Habtamu aan den lijve ondervonden: toen hij vorig jaar begon met zijn derde studiejaar aan de school voor toerisme bleek dat er maar drie studenten overgebleven waren en werd de studie voorlopig door de school opgeschort. Gelukkig kon hij een tijdelijke baan vinden, eerst bij Daniel op kantoor en nadien als receptionist in een hotel. Sinds afgelopen zomer is hij gestopt met werken om Duits te studeren. In oktober kregen we het goede nieuws dat Habtamu zijn studie toerisme weer heeft kunnen hervatten. Hij heeft inmiddels niveau 3 in Guiding en niveau 4 in Hotel Management afgerond. Zijn studie Duits loopt ook door.

TOT SLOT

Onze Laptopactie loopt door, 2^e hands laptops zijn nog steeds zeer welkom!

Verandering van e-mailadres graag aan ons doorgeven via info@mambopoa.nl

www.mambopoa.nl

info@mambopoa.nl

Clusiusweg 66, 2203 CD Noordwijk

Kvk 24349190

Bankrekening 9632967

IBAN: NL23INGB0009632967

BIC: INGBNL2A

